

## 10. De “dag des HEEREN”.



### DE “DAG DES HEEREN”.

Bij de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week wordt steeds gewezen op de komst van de “dag des HEEREN”. De verwoesting over Jeruzalem wordt in verband gebracht met het aanbreken van de “dag des HEEREN”. De uitdrukking “dag des HEEREN” betekent: “de dag voor/van de Heer”, er zal een “dag” aanbreken voor de Heer, een “dag” waarin Hij regeert, een dag die niet meer op zal houden.

De “dag des HEEREN” is op zichzelf niet vreselijk *Joel.2:31*, want het is het Koninkrijk van Christus. Maar de komst van deze dag is echter wel vreselijk voor de ongelovige mensheid omdat er voor hen géén plaats is in dit Koninkrijk.

Deze “dag” zal verdrukking brengen over de heidenen. *Ezech.30:2, Obad.15, Joel.2:1-31, Zef.1:14*.

Net als met een normale dag komt deze “dag des HEEREN” ook met de “dageraad”. De “dageraad” is niet de aanduiding voor de zonsopgang, maar voor het donkerste deel van de nacht (de na-nacht waarin de mens het zwakst is en wanneer vaak de meeste mensen sterven of geboren worden).

Dit donkerste deel van het begin van de dag wordt in verband gebracht met de verdrukkingen bij het begin van de “dag des HEEREN”:

- Duisternis, donkerheid, wolken en dikke duisternis. *Joel.2:2, Zef.1:15*.
- De zon en maan verduisterd. *Jes.13:6, Joel.3:15, Amos.5:18, Hand.2:20*.

Vanwege de verdrukking bij het begin van de “dag des HEEREN” wordt dit deel ook wel de “dag der wreke” *Jer.46:10*, “dag des/Zijns toorns” *Rom.2:5, Job.20:28, Opb.6:17*, genoemd.

Wanneer de volkeren geoordeeld zullen zijn zal de “dageraad” voorbij zijn en de zon opkomen = het Licht over de schepping (Christus die regeert over de schepping). In deze vorm zal de “dag des HEEREN” dus nooit meer voorbij gaan.

### DE TERUGVERZAMELING VAN DE 2 EN 10 STAMMEN.

Wanneer er ontkoming is voor het gelovig overblijfsel uit Juda en Jeruzalem, zullen zij vluchten naar de stad in de woestijn (Petra) *Joel.2:32, 3:1-12*. Bij deze gebeurtenis (aan het eind van de 70e week) vertoont de Heer zich op de olijfberg. *Zach.14:1-7*. Bij deze vlucht uit de stad zal men geen gelegenheid hebben om de Heer te ontmoeten. Deze ontmoeting zal een maand later plaatsvinden (na 1290 dagen *Dan.12:11*), op de berg “Hor” vóór Petra. Dan zullen zij Zijn littekenen zien. *Zach.13:6*. Bij deze gelegenheid zullen zij de Heer ontmoeten als Jezus van Nazareth. En het zal blijken dat Hij de Messias is. Dan zullen zij rouwklagen over Zijn dood. *Zach.12:10*. Na 1335 dagen *Dan.12:12*, zullen zij optrekken naar het beloofde land om een start te maken met het Messiaanse Koninkrijk.

De Heer zal dan de 2 en 10 stammen terugvergaderen naar het land, en Jeruzalem zal herbouwd worden. **“Want zie de dagen komen, spreekt de HEERE, dat ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda wenden zal, zegt de HEERE; en ik zal hen wederbrengen in het land, dat ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten”**. *Jerm.30:3*. God beloofde dat Hij de 10 (Israël) en de 2 (Juda) stammen zou terugverzamen naar het land. *Jer.31:31, 16:15, Deut.30:3, Ps.53:6, Ezech. 28:25, 39:25, Joel.3:1, Amos.9:14, Zef.3:20, etc...*  
Aan het eind van de 70e worden Israël en waarschijnlijk Egypte onder de voet gelopen door de legers van Gog en Magog (Rusland en bondgenoten), die op hun beurt weer door de Heer worden geoordeeld (evenals de landen waaruit zij afkomstig zijn. *Ezech.39:1*). Het begin van deze 33 jaar zal waarschijnlijk met een periode van vrede beginnen. (net zoals de 70e week begon met een periode van vrede).

### De prediking van de 144.000.

Direct na de aardbeving in Jeruzalem (het 6e zegel. *Opb.6:12*) wordt er melding gemaakt dat de grote dag Zijns toorns is gekomen. Vier engelen aan de vier hoeken der aarde krijgen macht om de aarde en de zee te beschadigen. Zij worden tijdelijk tegen gehouden door een andere engel met het “zegel des levenden Gods”. Deze engel riep met grote stem: **“Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend”** ... *Opb.7:1-8*. Uit de 12 stammen van Israël worden er 144.000 verzegeld (12.000 van elke stam). Dezen zullen het evangelie verkondigen in de dan komende verdrukking. **“En dit evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken; en dan zal het einde komen.”** *Math.24:14* Over het resultaat van hun prediking (aan het einde van de 33 jaar) wordt gezegd: **“Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen”**... *Opb.7:9-10*.