

11. De “grote verdrukking”.



DE VERDRUKKING OVER JUDA.

De 2e helft van de 70e week zal verdrukking brengen over Juda en Jeruzalem. **“Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.”** *Math.24:21*. Er wordt hiet een periode gegeven van “grote verdrukking” die zal beginnen in het midden der week, wanneer de “gruwel der verwoesting” zal staan in de heilige plaats. De “grote verdrukking” komt eerste over Juda en Jeruzalem en daarna over alle volkeren, natïen en tongen. Aangaande de verdrukking over Juda en Jeruzalem zegt de Here Jezus het volgende: **“En zo de dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden”** *Math.24:21*. Omdat aan het eind van de 70e week Juda en Jeruzalem verwoest zijn, en het gelovig overblijfsel de Naam des HEEREN aanroept, zal voor hun daar de verdrukking ophouden. Op deze wijze wordt de “grote verdrukking” uit elkaar getrokken in een deel voor het volk Israël (tweede helft 70e week) en voor de overige volkeren (in de 33 jaar).

In Openbaring 6 wordt een visioen gezien (7 zegels) welke gaan over de gebeurtenissen in de 70e week.

1e helft van de 70e week:

1e zegel: wit paard waarvan degene die erop zit alleen een boog en een kroon heeft. *Opb.6:2*. Hij zal macht krijgen zonder dat hij daarvoor pijlen nodig heeft, dus zonder oorlogsvoering. Hij zal zijn macht door vleierijen (politiek) verkrijgen. *Dan.11:21*. De ruiter op het witte paard geeft vrede.

2e helft van de 70e week:

2e zegel: Rood paard waarvan de ruiter de vrede weg zal nemen (oorlog). *Opb.6:3-4*.

3e zegel: Zwart paard waarvan de ruiter een weegschaal in zijn hand heeft (hongersnood). *Opb.6:5-7*.

4e zegel: Vaal paard waarvan de ruiter “de dood” als naam heeft. Hun (deze 3 ruiters) wordt macht gegeven om te doden tot het 4e deel der aarde met het “zwaard” (2e ruiter) en met “honger” (3e ruiter) en met de “dood” (4e ruiter) *Opb.6:8*.

5e zegel: Diegene die om hun getuigenis gedood zullen worden vragen om wraak, maar zij moeten een nog een kleine tijd rusten (33 jaar). Er zullen (in de 33 jaar) nog meer gelovigen gedood worden om hun getuigenis. *Opb.6:9-11, 20:4*.

Eind van de 70e week:

6e zegel: De grote aardbeving over Israël (het begin van de dag des toorns). *Opb.6:12-17*.

Direct na de 70e week:

7e zegel: Stilzwijgen in de hemel van een half uur. *Opb.8:1*. De vier engelen moeten wachten met hun oordelen over de aarde en de zee (grote verdrukking over de heidenen), want de 144.000 zullen eerst verzegeld worden.

DE VERDRUKKING DER HEIDENEN - 7 BAZUINEN .

Na de 70e week zullen de 144.000 dienstknechten verzegeld worden. Deze gebeurtenis kan pas plaatsvinden als de 2 en 10 stammen hun identiteit teruggevonden hebben (en eventueel zijn terugverzameld naar Israël). Dit zal dus waarschijnlijk wel enkele jaren duren. De stilte in de hemel van een half uur is hier een uitbeelding van. *Opb.8:1*. Daarna begint het oordeel d.m.v de 7 bazuinen. Deze oordelen komen niet over Juda en Jeruzalem maar over de heidenen in de 33 jaar.

1e bazuin: Oordeel over de aarde. Hagel en vuur, gemengd met bloed. Derde deel der bomen, al het gras zal verbranden. *Opb.8:7*.

2e bazuin: Oordeel over de zee. Een “brandende berg” zal in de zee geworpen worden. Derde deel van de zee zal bloed worden, een derde deel van het leven zal sterven en een derde van de schepen zal vergaan. *Opb.8:8,9*.

3e bazuin: Oordeel over de rivieren. Het water zal bitter (giftig) worden waaraan velen zullen sterven. *Opb.8:10-11*.

4e bazuin: Het derde deel van Zon, Maan en sterren zal verduisterd worden. *Opb.8:12*.

5e bazuin: De put des afgronds geopend. Daaruit zullen “rook en sprinkhanen” komen. De mensheid zal 5 maanden gepijnigd worden (met uitzondering van de mensen die het zegel Gods aan hun voorhoofd hebben). *Opb.9:1-11*.

6e bazuin: Het ontbinden van de vier engelen aan de Eufraat. Deze zullen een derde deel der mensen doden door vuur, rook en sulfere. *Opb.9:14-21*.

7e bazuin: Grote stemmen in de hemel zeggende: **“De koninkrijken der aarde zijn geworden van onzes Heeren en van Zijn Christus”**... *Opb.11:15*. De hemel geopend: bliksem, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. *Opb.11:18-19*.

DE VERDRUKKING DER HEIDENEN - 7 FIOLEN.

Het oordeel over de aarde werd door Johannes ook in een visioen van de “7 fioelen” gezien. *Opb.16*. Deze fioelen vertonen dezelfde structuur als de 7 bazuinen. Het oordeel wat eerst gezien werd als 7 bazuinen komt overeen met het oordeel van de 7 fioelen. Beide reeksen eindigen met vast te stellen, dat het koninkrijk over de gehele aarde aan Christus gegeven zal worden. Ook wordt aan het eind van beide reeksen de val van Babel beschreven (aan het eind van de 33 jaar).

1e fioel:

Gegoten over de aarde. Er zal een kwaad en boos gezwere aan de mensen komen, die het merkteken van het beest zullen dragen en die het beeld van het beest zullen aanbidden. *Opb.16:2*.

2e fioel: Gegoten over de zee. De zee zal veranderen in bloed. Alle levende ziel in de zee zal sterven. *Opb.16:3*.

3e fioel: Gegoten over de rivieren en fonteinen der wateren. Dezen zullen in bloed veranderen. *Opb.16:4*.

4e fioel: Gegoten op de Zon. Haar zal macht gegeven worden de mensen te verhitten door vuur. De mensen zullen God lasteren en zich niet bekeren. *Opb.16:8-9*.

5e fioel: Gegoten over de troon van het beest. Zijn rijk zal verduisterd worden, en zij zullen op hun tong bijten van de pijn, maar zij zullen God lasteren vanwege hun pijnen en zullen zich niet bekeren. *Opb.16:10-11*.

6e fioel: Gegoten op de Eufraat. De wateren zullen uitdrogen, opdat de weg bereid wordt voor de koning van de opgang der zon. Uit de mond van de draak, beest en valse profeet komen drie onreine geesten. Deze zullen de koningen der aarde vergaderen voor de “krijg van de grote dag van de almachtige God” *Opb.16:12-16*.

7e fioel: Gegoten in de lucht. **“er kwam een grote stem uit de tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied!”** Donderslagen, bliksem, aardbeving. Babylon in drie delen gescheurd, steden der heidenen zijn gevallen, hagel uit de hemel. *Opb.16:17-21*.